

Ben jij het maatje van een vluchteling ?

Wat zou het mooi zijn als mensen vanuit hun betrokkenheid met 'de vreemdeling als naaste'¹, een vriendschappelijke relatie opbouwen met een bewoner van het AZC Zutphen, en op die manier als 'maatje' fungeren. Een asielzoeker woont gemiddeld tussen de 3 en de 18 maanden in een AZC. Wil jij een poosje met iemand oplopen, **een maatje worden van een bewoner van het AZC in Zutphen?**

Maatjesteam

De kerken in en rond Zutphen werken samen om de asielzoekers in het AZC van Zutphen bij te staan. Om contact te hebben, te luisteren en waar nodig te helpen. We zien graag dat mensen 'maatje' worden en ook samen een team zijn. Via het maatjesteam is de kerkelijke gemeente waar iemand deel van uitmaakt, ook bij het vluchtelingenwerk betrokken.

Wat is een maatje?

Als maatje zijn we er voor de ander, door een gezellige sfeer te creëren, 'er te zijn', naar zijn of haar verhaal te luisteren, en praktisch te helpen waar dat nodig is, etc. Daaruit kunnen gesprekken ontstaan, over de cultuur, over problemen waar hij of zij tegenaan loopt, over levensvragen, of over familieleden met wie ze al een tijd geen contact meer hebben. Ook kan je mensen op weg helpen met zingeving en religieuze vragen of behoeften. Dat hoeft je uiteraard niet allemaal alleen te doen.

Wat bieden wij ?

Als maatje maak je deel uit van een team van mensen die hetzelfde werk doen: je staat er niet alleen voor. Vragen waar je tegenaan loopt, kun je bespreken met anderen. Op regelmatige teamontmoetingen is er gelegenheid om ervaringen te delen en vragen te bespreken. Wij bieden de mogelijkheid voor professionele intervisie en coaching. Vanuit de kerken zullen we ervoor zorgen dat andere vrijwilligers beschikbaar zijn om eventueel ontstane problemen te helpen oplossen.

"Het was een hoge taal- en cultuurdrempel waar ik overheen moest. Maar het blijkt heel gemakkelijk te zijn om met asielzoekers contact te leggen: ze staan er open voor en zijn gastvrij. Het maatje zijn heeft mijn leven verrijkt. Ik leer van hun cultuur. Wat me ook opviel dat geloof geen privéaangelegenheid hoeft te zijn. Het gesprek dat hierover een keer ontstond was voor ons allebei waardevol."

Daarnaast biedt het kerkelijk maatjesteam de volgende **zorg** voor de **maatjes**:

- Een startgesprek (over motivatie, uw eigen wensen, hoe aan de slag te gaan, afspraken maken)
- Indien je dit wenst, gaat een ervaren vrijwilliger mee met het eerste contact met een vluchteling (of een gezin).

¹ Leviticus 19:34

- Je krijgt een vrijwilligerscontract en de vrijwilliger is verzekerd via een vrijwilligersverzekering.
- Een korte basistraining en doorlopende coaching en intervisie
- Er kan in een beperkte onkostenvergoeding worden voorzien.

Wat maakt jou tot een kerkelijk maatje?

We vinden het belangrijk dat onze maatjes zelfbewust en met passie voor vluchtelingen hun werk kunnen doen. Herken je je in onderstaande punten en lijkt het je wat om aan de slag te gaan?

- Je kunt goed en zonder oordeel luisteren, hebt een belangstellend, meelevend oog en oor voor de verhalen van de ander
 - Je hebt gevoel voor verhoudingen in andere culturen.
 - Je denkt na en helpt mee om steun te geven, zonder dat je problemen van de ander gaat toe-eigenen.
 - Je bent voor minimaal 6 maanden en in ieder geval 4 uur in de week beschikbaar
 - Je hebt oog voor iemands religieuze achtergrond
- Ja, ik bied mij aan als maatje en wil graag een oriënterend gesprek:

Naam:

Telefoonnummer:

E-mail: